

### **(Schoon)ouders verzwijgen naturistisch vakantieadres**

Het verhaal van de eerste keer dat we met naturisme in contact kwamen gaat terug naar 1986.

We waren dat jaar op 6 juni getrouwd en besloten om onze huwelijksreis in Spanje door te brengen op camping Estartit in L' Estartit aan de Costa Brava. Mijn bruid had daar samen met haar ouders haar jeugd doorgebracht tijdens de vakanties, voor mij was het de eerste keer dat ik in Spanje zou komen. Mijn ouders waarmee ik reeds verschillende jaren niet meer samen mee op vakantie was geweest gingen ook naar Spanje. Ze hadden ons gezegd dat hun bestemming camping Relax was in Mont-Ras / Palafrugell, een kleine 40 kilometer van waar wij verbleven. Op de 2<sup>de</sup> dag van onze vakantie besloten wij om mijn ouders een bezoekje te brengen, dus de wegenkaart op schoot gingen we op weg. Toen we de camping gevonden hadden parkeerden we daar voor de poort en werden we aangesproken door een gezin die ons vroegen of we misschien wisten hoe laat de bus naar Palamos ging, vermits hun auto defect was en daar in een garage stond. Ik zei dat ik het ook niet wist omdat ik er voor het eerst kwam, toen ze ons vroegen waar wij vandaan kwamen zeiden ze ons dat zijzelf op de naturistencamping Relax-Nat stonden en dat dat er daar 2 dagen geleden een stel was aangekomen dat ook uit onze woonplaats kwam, zelfs de auto klopte en ook het hondje was erbij?!?!. Meteen hadden we door dat het om mijn ouders ging die trouwens nog nooit naar een naturistencamping waren geweest, maar nu niemand van de kinderen nog meeding wilden ze dat wel eens proberen. Dus wij naar de naturistencamping die ietsjes verder gelegen was. Toen we ze daar vonden had mijn moeder het een paar uurtjes ervoor aangedurfd haar kleding uit te doen na 2 dagen en daar stonden we dan de zoon en de kersverse schoondochter. Na een uurtje of 2 reden we terug naar onze camping, maar de zin om ook naturistisch te gaan kamperen was er. Dus de dag nadien ons punttentje opgebroken en ook naar Relax-Nat vertrokken. Toen we daar aankwamen, waren mijn ouders niet op de camping, wij dus alles opgezet en dan naar de douches. Op dat moment kwamen ze net binnengereden met de auto en mijn moeder had ons gezien, toen ze mijn vader zei dat we er waren was die zo verbouwereerd dat hij zelfs zijn eigen caravan voorbij reed en zijn plaatsje niet meer wist. Vanaf toen zijn wij naturist en zijn we al meer dan 30 keer op Relax-nat geweest. Ook komen we verschillende keren per jaar op Flevo-Natuur en dat al sinds 1989. En het bevalt ons hier nog prima.

*Familie Ven*

