

Achteraf blij dat ik er niet onderuit ben gekomen

We hadden een hotelweekend geboekt en er zou een naaktsauna bij zijn. Dagen niet geslapen, want ja zaterdag ging het gebeuren. Voor de zekerheid wel badkleding meegenomen en aan gedaan. Komen we in het sauna gedeelte. Krijgende de kinderen en iedereen had kleding aan. Hier baalde ik toen verschrikkelijk van had me er op ingesteld en dan dit. We hebben zelfs nog een klacht ingediend zo boos/ teleurgesteld was ik. Toen we thuis waren heb ik op Vakantie Veilingen gekeken en daar stond een sauna dag in. Ik stoer een bod van 6 euro doen, o jee ik won ook nog. Maar goed er ging is een maand over heen zegt m'n man we hadden ook nog zo'n sauna bon toch. Oja zei ik maar ff zo geen zin in. Maar goed toch maar gereserveerd. Nou daar gingen we op een vrijdag morgen vergeet het nooit weer, we moesten ons uitkleden in een gemeenschappelijke ruimte. Ik zei nog nou dat ze geen kleedhokjes hebben. Waarop m'n man zei , straks heb je ook niks aan hè binnen. Oja dat is ook zo. Nou even heel diep ademhalen daar gaan we. Nou wel geteld nog geen minuut heb ik me denk ik ongemakkelijk gevoeld. Heerlijk puur genieten niet die kleffe badkleding. Er is een wereld voor me open gegaan. Deze zomer zijn we voor het eerst naar een naaktstrand geweest en dit is zeker niet de laatste keer. Ik ben om.

Anoniem

