

Alles verbrand, maar een prachtige ervaring

Het was het jaar 1971.

We kenden elkaar ruim een half jaar en gingen als 18 jarigen op tienertoer heel Nederland door. Uiteraard brachten we ook een bezoek aan Texel waar mijn vriend in zijn kinderjaren elk jaar op vakantie kwam. Dat eilandgevoel moest ik ook meemaken. Tja en daar was ook een naaktstrand. Met grote FKK borden was een deel van het strand afgebakend. Zouden we hier gebruik van maken? We waren allebei nog nooit op een naaktstrand geweest.... En ik was eerlijk gezegd redelijk preuts opgevoed. Schuchter hebben we ons uitgekleeed en hebben lekker in de zon gelegen en met wat verbazing gekeken naar de mensen om ons heen en de al of niet geklede wandelaars. Wat een ervaring. Het was prachtig weer en uiteraard zijn mijn billen en borsten flink verbrand, want zonnebrand crème werd er toen niet gebruikt. Na het strand gingen we naar een sauna (ook voor het eerst) en een hele vriendelijke meneer legde ons de regels uit. Het was een piepkleine sauna met ter afkoeling alleen een grote ijskoude waterton. Wat mij het meest bevreedde was een grote ruimte met allemaal ligstoelen waar zo'n 6/8 mannen lagen te ronken. Dat deed je toch niet na zo'n sauna ervaring dacht ik toen. Nu weet ik wel beter en ga vaak ook even liggen rusten en relaxen na een saunaronde. Het is namelijk niet bij dat ene strandbezoek en de eerste sauna gebleven. We trekken nog elk jaar met de tent eropuit naar de prachtigste naturistencampings in Nederland en buitenland. En uiteraard zijn wij ook regelmatig op Flevo-Natuur te vinden.

Ivonne

