

Als klein kind op het naaktstrand

Ik schrijf zomer 1977 - 14jaar.

Rivera camping schuin tegenover jawel de Flevo hof, wie is er niet geweest op schoolreisje. Maar goed ik stond met mijn ouders op vak GG en liep vis de dijk het strand op bij de jachthaven. Mooi strand (textiel), maar na 4 jaar had ik het wel gezien. Ik ging aan de wandel via het fietspad richting Flevohof. Het bestaan van het ellerstrand wist ik niet, maar ik hoorde gillende kinderen in het water. Natuurlijk ging ik kijken en schrok mij kapot 😊. Ja wist ik veel, allemaal blote mensen daar. Sta in sportbroek te kijken, na ongeveer 10 minuten klinkt er een stem: 'Marcel je ouders weten vast niet dat je hier bent'. Dat was dus de over buurman van vak GG. Hij zei ga maar naar mijn vrouw, de meiden zitten in het water, ik loop wel naar je vader om te zeggen dat je bij ons bent. Strompel, strompel loop ik naar de aangewezen plek begint de buuv te lachen en zegt dat ik zelf mocht uitmaken dat ik mijn broek uit deed. Nou duurde 30 minuten en denk nog aan juli 1977. Nog nooit zo bruin geweest.

Marcel

