



Bloot is voor ons blootgewoon

Het gaat niet om winnen of verliezen maar om de vrijheid, geluk en liefde.

Wij zijn Hans en Hannie en in 2010 kwamen we elkaar tegen, beide net gescheiden.

Dus zware tijden. Ik weet werkelijk niet meer hoe het genot van bloot zijn bij ons ontstond.

Maar: Onze eerste echte ervaring was wel op Flevo-Natuur. Met een ouwe tent op een

plaats zonder stroom enz. zetten we onze tent op. Toeval of niet, maar dat jaar vierden we

met vaste gasten het begin van de zomer, doken met zijn allen om 00.00 uur het zwembad

in, genoten we door vrijwilligers mogelijk gemaakt van bier en lekkere hapjes. Tja die

vrijheid maakte ons gelukkig

Bloot was voor ons gelijk blootgewoon.

- zonder kleren ben je je zelf.
- Geen voor oordelen
- Geen merk kleur geardheid voorkeur of wat dan ook.

Door deze ervaring ondanks Covid-19 een heerlijk vakantie gehad in op een boeren bloot camping in Tsjechië. Laten we bloot gelukkig zijn.

Hans en Hannie

