

### **Het begon met een kopje koffie op Flevo-Natuur**

Mijn allereerste keer dat we op Flevo-Natuur kwamen is iets meer dan 30 jaar terug. Ik was een jaar of 21 en was werkzaam in een supermarkt in Noord-Holland. We deden nog weleens zonnen op strand en aangewezen strandjes, maar meer dan dat niet. Totdat een collega van mijn man ons uitnodigde voor een gezellig bakje koffie. In eerste instantie leek het me niets, stel je voor dat ik een bekende tegen zou komen. Volgens mijn man zou dat wel mee vallen. Wat onwennig deed ik mijn kleding uit op de parkeerplaats en we liepen zo het terrein op. Nog een beetje met rode wangen, want het was wel spannend. Na een klein stukje lopen hoorde ik mijn naam, ohh jee daar heb je het al dacht ik. En ja hoor, heey Coby jij ook hier, dit was een klant van de supermarkt waar ik werkte. Klein praatje gemaakt en nog tegen mijn man gezegd, nou die ziet mij ook niet meer normaal achter de kassa zitten.

Voor we bij het chalet van mijn man zijn collega waren, kwamen we nog een bekende tegen. We hebben een hele gezellige dag gehad. Sindsdien kwamen we met de caravan, en ondertussen onze kinderen, in het voor- of najaar op de camping. In het hoogseizoen gingen we naar het buitenland, totdat de kinderen niet meer meegingen op vakantie en wij voor een seizoen op Flevo-Natuur kwamen te staan. Dat beviel zo goed, elk weekend een mini vakantie, zodra je de poort doorkwam voelde je de rust. Inmiddels hebben we een stacaravan en zijn we hier te vinden op onze vrije dagen. Onze kinderen komen nog gezellig op bezoek en de kleinkinderen zwemmen hier heerlijk in het zwembad waar onze kinderen ook hebben gezwommen. Het circus is een jaarlijks familiedagje geworden.

*Coby*

