

Klussen op een bloedhete dag bij een blootcamping

Het is denk ik in 1990, het kan een jaar later zijn geweest, als ik als Sallands boeren jochie en werkend voor de agrarische bedrijfsverzorging (een detacheerder voor boeren) wordt uitgeleend aan een dakdekkersbedrijf op de Veluwe. Zij hadden een klus op een zwembad bij een camping in de Flevopolder en hadden personeel problemen. In het agrarische werk was het even wat rustiger dus werd ik met een collega aan hen uitbesteed. Bij vertrek deden de andere dakdekkers lacherig tegen hun collega die met ons meegang maar niemand vertelde verder wat. Bij aankomst kwam al gauw de aap uit de mouw, het was een natuuristen terrein. Overal waar je keek zag je bloot vlees. We wisten niet waar we moesten kijken. Overigens waren het wel allemaal heel vriendelijke mensen. Als we schaften wilden dan kon dat in het restaurant werd verteld en als we zwemmen wilden kon dat ook. Dan gelde er wel die ene regel: overal op het terrein mochten er kleren aanblijven maar in het zwembad moesten ze uit. Dat was ver buiten onze comfortzone, dus we bedankten vriendelijk en gingen gauw aan het werk.

Het was volgens mij in juni en bloedheet weer. Op het terras zaten best veel mensen in hun blootje en ze maakten lacherig opmerkingen over ons dakdekkers in onze warme kleren en steevast kwam de een na de ander door de dagen heen met de uitnodiging om te komen zwemmen en een biertje te drinken. Maar dan wel onder die ene voorwaarde. Na een paar dagen, wij waren wat gewend aan ons uitzicht, hebben wij elkaar eens aangekeken en toen er niemand op verdacht was hebben we de broek uitgetrokken en zijn van bovenaf het buitenbad in gesprongen, een bommetje makend. Dat was mijn eerste keer.

Nu zijn we dertigjaar verder en zolang kom ik er dus al. Eerst zo af en toe een dagje en vooral in de winter voor de sauna. In 1993 heb ik een caravan gekocht en vierde er mijn eerste blote vakantie als jonge vent alleen. Begin deze eeuw heb ik mijn toenmalig vriendin eigenlijk op een zelfde manier voor het blok gezet als wat men met mij had gedaan en haar gewoon meegenomen zonder te vertellen waar heen. Ook zij, net als mij komend uit een gereformeerd gezin waar je twee keer op een zondag naar de kerk ging, seks voor het huwelijk verboden was en naakt? U snapt het plaatje wel, huppelde na een dag of drie net zo vrolijk, frank en vrij rond in haar blootje als iedereen. Samen hebben we toen de kinderen klein waren jaren een seizoensplek gehad. Dat zijn nu pubers en gaan niet meer mee op vakantie, maar een dagje met pa mee op de motor naar het zwembad en de sauna doen ze nog wel. Ik heb er vrienden gemaakt, ben naar bruiloften en begrafenissen geweest. Heb met andere gasten vooral in de beginjaren stevige discussies gehad over of ik nu nudist of naturist was, maar men heeft mij nooit kunnen overtuigen. Ik ben een functioneel blootloper zeg ik altijd. Bloot is gewoon, 'bloot gewoon' en 'puur natuur'. Die termen zijn niet voor niks uitgevonden. Afgelopen jaar heb ik opnieuw als vrijgezel hetzelfde truckje als in 2000 uitgehaald en een leuke vrouw mee op vakantie genomen naar Flevo-Natuur. Het is geen relatie geworden maar zij heeft al wel haar komende vakantie op Flevo geboekt.

Dit komt uit in het jaar dat ik vijftig wordt dus ik dacht: "laat ik eens gek doen." alhoewel "volwassen doen" waarschijnlijk beter past. Bloot gewoon is nog altijd een beladen onderwerp. Iets waar mensen lacherig overdoen en daar werk ik zelf aan mee door mijn persoonlijke verhaal niet te vertellen.

Ik ben en blijf een functionele blootloper, dat heb ik die eerste dag al geleerd. Na het zwemmen op blotevoeten de ladder op naar het dak. Dat is gewoon geen pretje. Voor de rest voor mij dus nu al dertig jaar 'puur natuur' en 'doe maar normaal dan doe je al gek genoeg' en dat dan zo bloot mogelijk. Het is gewoon een kwestie van doen en dan nooit weer anders willen.

Gerlant

