

### **Ongeplande blote billen camping in Joegoslavië**

Ik was ongeveer denk een jaar of 6/7 toen ik met mijn ouders en zus op vakantie ging naar Joegoslavië toe. We waren best lang aan het rijden en waren het helemaal zat het rijden, want we kwamen steeds alleen een naturistencamping tegen in Joegoslavië en dat durfden we echt niet. Op naar de volgende camping dus, maar dat was weer een naaktcamping. Toen was mijn vader het zat en zei ik rij nog naar een camping en ook al is dit ook een blote billen camping, ik ga geen stap meer rijden, we gaan er staan. En ja hoor, het was dus ook een blote billen camping. Wij overstuur, maar nee mijn vader bleef erbij en we gaan er staan. Het was echt heel vreemd, vooral als een Duitser in zijn blootje komt helpen om de voortent op te bouwen, zonder dat we dat wisten. We wisten niet waar we moesten kijken en met de uren die volgden was het zelfs vreemd dat je met iets aan zat en ging er langzaam toch iets uit, tot de dagen er na alles. Wat hebben toen genoten, we zijn zelfs een paar jaar erna teruggegaan. Daar naar toe en nu kampeer ik zelfs met mijn vriend en dochtertje op Flevo-Natuur al 2.5 jaar En hebben sinds dit jaar zelfs een chalet gekocht op Flevo-Natuur. Wij willen niet meer anders en zeker niet meer weg op de blote billen camping.

*Patricia, Arjo en Nina*

