

### **Spontaan bloot genieten in Istrië**

Jaren geleden waren we in de zomervakantie naar Oostenrijk gegaan. Allemachtig wat hebben we slecht weer gehad. Zelfs sneeuw. In de zomervakantie! Dus in 2018 dachten we, laten we nog eens naar Oostenrijk gaan op vakantie, in de hoop dat we het dit keer met mooi weer zouden zien. Camping geboekt, meeste spullen waren al in de vouwwagen ingepakt. Alleen de kleren moesten we nog pakken. Drie dagen voor vertrek bekijken we nogmaals de weervoorspellingen voor de komende 3 weken. Serieus? Gaat het echt een herhaling worden van de eerste vakantie in Oostenrijk? Het ziet er namelijk dramatisch uit. Alleen maar regen en gemiddeld 18 graden. Dus we besluiten om de camping te annuleren en op zoek te gaan naar de zon. We komen uit in Istrië. Want daar is de weersverwachting alleen maar zon en 30 graden. Probeer echter in het hoogseizoen maar een camping in Istrië te vinden. Na veel zoeken op het internet en heel wat campings afgebeld te hebben kom ik bij een camping uit die plek heeft. Er zit echter een maar aan vast. Het is een naturistencamping. En wat doe je als je dat totaal niet gewend bent? Dus in overleg met de kinderen van 9 en 10 en manlief toch besloten om de gok maar te wagen en die kant op te gaan. 1 voordeel, veel kleding hoeven we nu niet te pakken. Wat hebben wij een ongelooflijk heerlijke en relaxte vakantie gehad!! Zo vrij. Op en top vakantie. Na 2 1/2 week genoten te hebben op de naturistencamping helaas weer terug naar huis. Onderweg met zijn allen al besloten dat we de volgende zomervakantie daar weer naar toe gaan. En ook in 2019 hebben we weer zo'n heerlijke vakantie gehad.

*Familie Dijkstra*

