

Toegeven aan het naturisme

Mijn eerste naaktverval is ontstaan bij de vraag van mijn nieuwe vriendin, wij kennen elkaar nu 4,5 jaar en hebben een LAT relatie en kenden elkaar toen misschien net een jaar en ze vroeg mij of ik het leuk zou vinden om een keertje mee te gaan naar de sauna. Nou dat zag ik helemaal niet zitten, dat leek mij helemaal niets. Maar de dag daarop ben ik er wel over na gaan denken. Waarom was ik zo stellig dat ik absoluut niet naar de sauna wilde? Ik kon drie redenen bedenken waar ik op het eerste gezicht moeite mee zou kunnen hebben. De eerste was uiteraard het bloot zijn onder de mensen, dat was volkomen nieuw voor mij en het idee alleen al kreeg ik kippenvel van. De tweede reden was dat ik niet graag stilzit. Ik ben een actief mens en kan mij niet gemakkelijk de rust geven om even lekker niets te gaan doen. En de laatste reden die ik kon bedenken was dat het klimaat, de hitte, de vochtigheid, de temperatuur. Dat spreekt mij allemaal niet aan, ik vind frisse lucht heerlijk en ik hou niet van extremen. Maar dat bloot zijn, dat was misschien nog wel het spannendste en wat mij ook het meeste bezig hield. Was er dan misschien een manier om te ontdekken hoe dat zou zijn zonder dat ik er ook maar iemand mee lastig zou vallen? En zonder gelijk de kans te lopen iemand tegen te komen die ik ken? Het hield me erg bezig.

Ik ging die zomer twee weekjes alleen op pad, ik ging op bezoek bij mijn ouders die altijd de hele zomer in Hongarije van het mooie weer genieten. Kano mee, auto vol kampeerspullen en de snelweg op richting Hongarije. Ik zou een tussenstop maken bij een camping in Oostenrijk aan een schitterend stuwmeer in de bergen om daar twee dagen te kanoën.

De camping was gezellig, en de omgeving adembenemend. Ik ging die ochtend na het smeren van wat broodjes en het inpakken van de kano het water op. Het was een langgerekt stuwmeer met aan beide kanten schitterende bossen en rotspartijen. Echt fenomenaal. Ik kwam op een gegeven moment bij een klein riviertje die het meer in stroomde, eigenlijk meer een beekje. Maar het was diep genoeg om stroomopwaarts te kunnen varen en dat deed ik ook. De omgeving werd mooier en mooier en tegelijkertijd begaf ik mij echt op volkomen afgelegen plekken. Het werd ondieper en ik kon niet zelf meer varen, maar ik wilde verder. Verkennen wat er om de volgende bocht zou zijn. Ik stapte uit de kano en besloot door het water verder te lopen terwijl de mijn kano met een touw achter mij aan sleepte. Hij leek mij bijna gewoon te volgen, het kostte me geen kracht en ik was betoverd door de omgeving. En ineens dacht ik dat als ik wilde weten hoe het zou zijn om bloot te zijn, gewoon buiten in de natuur, dit misschien wel eens dé plek zou zijn om dat te proberen.

Ik sleepte mijn kano op de kant en ben eerst nog wat door gelopen door het water om te kijken of er verderop misschien mensen waren. Achter mij was sowieso niemand, ik liep al een tijdje door afgelegen gebied. Dus toen ik zeker was dat niemand last zou hebben van mijn "uitstapje" naar naturisme heb ik mijn kleding uitgedaan. Mijn hart klopte in mijn keel... Ondanks dat ik wist dat het onmogelijk was dat iemand mij hier zou zien, voelde ik mij bekeken. Maar dat duurde maar heel even. De zon scheen op mijn blote lijf en een heerlijk briesje tussen de bomen door liet mij voelen hoe het was om helemaal vrij, verlost van al mijn kleding door een beekje te lopen. Geen warme klamme broek meer, helemaal niets, gewoon ik en ik alleen. Ik voelde me echt heerlijk. Ik ben daar wel een uur of twee geweest, gewoon genieten van de natuur om mij heen, het kabbelende water, de vogels, alles. Ik heb zelfs wat foto's gemaakt. Mijn zwarte broek hangt hier aan een tak in een boom boven mijn kano. Toen kwam er natuurlijk een punt dat ik ook weer eens verder moest, ik wilde nog graag een stuk kanoën. Met enige tegenzin heb ik toen mijn kleding weer aan gedaan, maar ik wist toen wél "dit vind ik fijn". Nu wil ik graag een stapje verder ontdekken of dit inderdaad ook nog fijn is als ik mezelf zo onder de mensen begeef die dat ook fijn vinden.

En zo ontstond het volgende plannetje. Mijn ouders wonen in Hongarije vrij dicht bij het Ballatonmeer. Een half uurtje rijden. En ik had 's avonds na mijn heerlijke bloot ervaring natuurlijk even gekeken of er misschien een naturisten camping aan het meer zit. En jawel! Op 25 kilometer varen vanaf het punt waar ik het water in wilde zat een naturisten camping. En één ding wist ik zeker; daar wil ik heen...



Mijn ouders hebben mij met mijn kano naar het plaatsje "Siofok" gebracht. Ik had ze verteld dat ik een paar nachtjes naar "een" camping zou gaan aan de overkant van het meer. Ze wisten dus van niets. Ik had mijn complete kampeer uitrusting in mijn kano en ben vertrokken. Het was bloedheet en er stond geen zuchtje wind. En dan is 25 kilometer best wel ver. Maar goed, na een uur of 5 varen kwam ik echt heel dichtbij de bewuste camping. Ik moest alleen nog maar even om die pier heen te varen en ik zou er zijn. Al varend om de pier ging mijn hart weer sneller kloppen. Ik vond dit heel spannend. De eerste blikken die ik zag vertelde mij gelijk dat ik op de juiste plek was. Ik zag het bekende camping tafereel, met het enige verschil dat iedereen bloot was. Snel deed ik al varende mijn zwembroek uit en was nu ook naakt. Ik vaarde naar de oever van het meer en sleepte mijn kano op de kant. Gauw de wielmpjes eronder en op naar de receptie. Een vriendelijke man die lag te zonnen wees mij de weg en zo liep ik dus met de kano aan mijn hand, naakt tussen een gezellige vakantiedrukke. Ik voelde mij zó raar.... Maar na twee minuten realiseerde ik mij ook gelijk dat ik de enige op die hele camping was die zich raar voelde. En met dat ik dat dacht was het rare gevoel weg en voelde ik me heerlijk. Weer net als in het beekje bij het stuwmeer.

Ik heb ingecheckt bij de receptie, heb mijn tentje opgezet en ben gaan zwemmen in het meer, zonnen op het strandje tussen allemaal andere naakte mensen en daarna heerlijk douchen en weer spiernaakt naar mijn tentje gelopen. Daar aangekomen vond ik het wel tijd voor een drankje en heb ik op het stoeltje voor mijn tent genoten van een lekkere borrel. De burens hebben nog even kennisgemaakt en ook een dame die naast mij stond heeft, terwijl we over koetjes en kalfjes aan het kletsen waren haar wijntje bij mij voor de tent opgedronken. Wat een gezelligheid en wat een heerlijk vrij gevoel. 's Nachts ben ik zelfs nog naar het toiletgebouw gelopen en kwam ik ook weer diverse mensen tegen, en iedereen was naakt. Ik heb daar echt een hele fijne tijd gehad en heb op de terugweg naar huis mijn vriendin (die ook van niets wist) verteld over mijn avontuur. Bloot zijn is niet eng, is niet raar, nee bloot zijn is heerlijk en voelt gewoon echt heel fijn.

Sinds twee jaar gaan mijn vriendin en ik écht samen op vakantie. Dat was i.v.m. de kinderen van onze samengestelde relatie tot dusver nog niet gebeurd. Onze eerste blootcamping was Flevo-Natuur, daar hebben we een heerlijk weekend gehad en daardoor verlangde wij naar méér. Dus nu gaan we er ook samen hélemaal voor!! We gaan alleen nog maar naar natuuristen campings en genieten van elke seconde. Kroatië is onze absolute favoriet. We gaan dan meestal een paar dagen één camping proberen en vervolgens gaan we langere tijd naar een camping die we echt heel mooi vinden. Maar naturisme zit nu in ons hart en ik denk nog altijd met een warm gevoel terug aan die eerste keer in dat beekje in Oostenrijk...

Jeroen

