

Wij verstoppen ons lichaam nooit meer

Van de allereerste keer bloot kan ik me niets herinneren. Ik kan me echter voorstellen dat men toen vaststelde dat mijn vader een stamhouder gekregen had. Jaren, vele jaren later kreeg ik een vriendin die net als ik het prettig vond om als het warm genoeg was te besparen op het wasgoed. Dat ging probleemloos daar we erg hoog woonden en er zich geen andere hoogbouw in de onmiddellijke nabijheid bevond. Zo hebben we samen ook menig uurtje op ons dakterras kunnen verpozen. Zonder het schuren van vochtig wordende kleding bij het transpireren en zonder de vervelende druk van elastiek op de huid vroegen we ons af of dit niet de manier was om samen de vakanties door te brengen. Toch beseften we ons wel dat er nog iets meer bij kwam kijken op het moment dat je je geheel zonder kleren onder de mensen begeeft. Zelf opperde ik nog iets als angst om een opstandige mannelijkheid. Met enig sadistisch genoeg leek mijn vriendin dat nu juist wel aardig als ik met het schaamrood op de kaken naar een handdoek zou moeten grijpen. We kochten boeken en oriënteerden ons op het internet. Vooraleerst zochten we meer naar algemene zaken en welke gedragsregels er waren. Al snel merkten we dat er ook een onbegrijpelijk taboe rust op nudisme en het naturisme, kortweg men spreekt niet zo openlijk over blootlopen. Hoe dan een goede locatie te vinden waar we onze eerste blote vakantie zouden kunnen doorbrengen?

We hadden nogal wat noten op onze zang. Hoewel zang? Met mijn zangkunsten krijg ik in 'no time' elke zaal leeg. Mijn vriendin wilde absoluut niet gaan kamperen, een tent leek haar helemaal niets. Hoewel ik het vroeger tijdens de weekenden wel veel gedaan had leek mij, nu meer op leeftijd gekomen, het in een tentje kruipen ook niet erg aantrekkelijk. Een huisje dus. Maar ik wilde ook vakantie dus niet elke dag zelf voor de maaltijden zorgen en toch lekkere verse broodjes bij het ontbijt. Het leek ons dat je niet op een bloot vakantie gaat om je tekens weer aan te kleden om ergens te gaan eten of broodjes en beleg te halen. Een goed restaurant, een terras voor een kopje koffie en eventueel een snackbar, een winkeltje voor de broodjes, beleg en wat te knabbelen 's avonds stelden we dus als voorwaarden. Evenals een zwembad en niet te vergeten rust en vriendelijke mensen. Dit alles vonden we volgens de internetsite bij Flevo-Natuur. We gingen het proberen! Huisje uitgezocht, vakantie geregeld en koffers pakken toen de tijd daar was. Dat laatste was in tegenstelling tot andere vakanties lekker makkelijk, er hoefde weinig meer mee dan een tandenborstel en een kam. Ineens waren we op een naturisten camping! Alle overtollige kleding kon vooralsnog in de kast en het moment van de waarheid brak aan. Ik moet bekennen dat ik best wel nerveus was toen ik voor het eerst de deur van ons chalet verliet en ik voelde de hand van mijn vriendin in mijn hand trillen. Gelukkig hadden we onze hygiëne handdoeken bij ons zodat we ons nog beetje konden verstoppen voor het geval dat.

Maar dat moment kwam niet. Nooit. Onze burens groetten ons vriendelijk toen we voorbij liepen en het eerste gevoel was er een van vrijheid. Geen knellende kleding, geen elastiek om je middel en niemand beoordeelt je op wat je aan hebt. De zon en de wind bereiken elke plek van je lichaam en iedereen ziet alles maar kijkt niet. Naar ons gevoel vielen we slechts om een reden op. Veel mensen waren blijkbaar echte zonzonabidders en derhalve een lopende reclame voor zonnebanken en dergelijken. Wij staken daar nogal bleek tegen af. We waren echter tot onze geruststelling niet de enigen. Zo naderden we het levendige centrum van de camping met het restaurant, de zwembaden en de sauna's. Iedereen leek ons te groeten. Alle mensen waren bloot net als wij. Vrolijk spelende kinderen verlevendigden de omgeving en we namen plaats op het terras voor een klein hapje en een drankje. Het was alsof we hier altijd al geweest waren en mijn vriendin en ik keken elkaar aan met een blik van 'waarom hebben dit niet eerder gedaan?' Dit gevoel behielden we de gehele vakantie en we hebben het inmiddels al vaker herhaald.

Frans

