



HET VERHAAL VAN  
BARRY  
DE BEVER

EILAND VAN MAURIK



# WAAROM IS BARRY HIER KOMEN WONEN?

Toen Barry nog een klein bevertje was, leefde hij met zijn ouders in de buurt van Kasteel Duurstede. Daar groeide hij op zonder broertjes en zusjes, iets wat voor bevers best ongewoon is.

Net als alle andere bever kinderen, wilde Barry niets liever doen dan bouwen, en dan met name het bouwen van dammen vond Barry fantastisch! Alleen de mensen rondom het kasteel vonden het maar niets dat Barry daar steeds dammen bouwde. De gracht rondom het kasteel kwam daardoor droog te staan, dus ze vroegen Barry om ergens anders te gaan spelen.

Hij zwom een stukje stroomopwaarts de Neder-Rijn op en zag daar een zijtak van de rivier die best groot was, hij was ervan overtuigd dat nog nooit een bever zo een grote zijtak van een rivier had afgesloten met een dam, dus hij ging direct aan de slag. Dit zou het mooiste bever- bouwwerk van de wereld worden, daar was hij van overtuigd!



# BARRY ONTMOET RIK

Hij was nog geen paar uurtjes bezig met bouwen, toen er opeens een jongen in een bootje verscheen. Het was Rik, een van de kinderen die al jaren op het Eiland van Maurik woont, samen met zijn zusje Maud. Rik mocht die dag voor het eerst van zijn ouders, helemaal alleen met zijn bootje, de Neder-Rijn opvaren. Iets waar hij al heel lang van droomde.

Rik stelde zich voor en vroeg aan Barry wat hij aan het doen was. Vol trots vertelde Barry hem dat hij een dam ging bouwen. Rik was geschokt, eindelijk mocht hij de rivier opvaren in zijn eentje en dan zou Barry de weg gaan blokkeren met zijn dam, dat kon natuurlijk niet!

Hij vroeg aan Barry of hij niet even met hem meewilde naar het Eiland van Maurik, daar was nog zoveel te bouwen, dat zou hij vast leuker vinden dan die stomme dam. Barry ging mee omdat hij eigenlijk wel nieuwsgierig was, wat er allemaal te bouwen was.

## RIK





## BARRY ONTMOET HET ZUSJE VAN RIK: MAUD

MAUD



Rik stelde Barry voor aan zijn zusje Maud en samen liepen ze over het park. "Kijk" zei Rik, "zie je al die leuke huisjes? Dat zijn vakantiehuisjes, en in die huisjes zitten steeds weer andere gezinnen met hele leuke kinderen.

Kinderen die het leuk vinden om te spelen en te bouwen, die vinden het vast ook heel leuk om met jou te spelen en te bouwen. Jij kan namelijk heel goed zwemmen en heel goed bouwen! Dan ben je het bouwen van die dam vast snel vergeten."

"Wauw" zei Barry, "dat zou mijn droom zijn, ik heb namelijk geen broertjes of zusjes en moet altijd alleen spelen. Hier zou ik elke dag met heel veel kinderen kunnen spelen! Okay, je hebt me overgehaald" zei Barry. "Ik ga niet verder met de dam, maar ik kom voortaan elke dag hier spelen." "Fantastisch" zeiden Rik en Maud, "dan gaan we samen een team vormen, dan gaan wij er met zijn drieën voor zorgen dat kinderen hier op het park de tijd van hun leven hebben!"



# ONTMOET BARRY, MAUD EN RIK OP HET PARK!

## RIK

Hoi allemaal, ik ben Rik (11 jaar). Jaren geleden kwam ik Barry tegen op het water en sindsdien zijn we de beste vrienden.

Ik hou heel erg veel van sport en ben dan ook vaak te vinden op het sportveld en de pumptrack. Buiten dat ben ik echt een feestbeest dus ik hoop snel ook met jou een feestje te bouwen.

Friet en Pizza, dat eet ik het liefst en chocomel is mijn favoriete drankje. Ik ben erg creatief dus wie weet kom je een van mijn kunstwerken nog ergens tegen op het park.

Ik zie je snel ergens op het park!



## BARRY

Hey daar! Ik ben dus Barry de Bever. Elke dag ben ik op het eiland van Maurik te vinden om daar voor veel plezier te zorgen, samen met mijn beste maatjes Maud en Rik.

Ik hou van bouwen en zwemmen, maar vooral hou ik van plezier maken met alle kinderen op het park. Er is eigenlijk niets wat ik niet leuk vind maar het leukste om te doen vind ik het spelen van spelletjes. Videospellen maar ook bordspellen vind ik erg leuk.

Ik hoop jullie snel te zien op het park en vergeet niet de groeten te doen aan mijn neefjes en nichtjes van de Baggerbende in het zwembad!

Tot snel!



## MAUD

Hallo, ik ben Maud (9 jaar), het zusje van Rik. Misschien wel een van de meest vrolijke meisjes op aarde.

Ik hou van dansen, knutselen, theater en zingen. Net als Rik hou ik ook van een feestje en dan met name feestjes met heel veel gezellige kinderen erbij.

Mijn lievelingseten is spaghetti met kipnuggets. Maar waar ik het meest van hou in de hele wereld is ijs!! Ik hoop jullie snel te zien op het park en vind het dan echt leuk om met jullie op de foto te gaan. Ik hoop namelijk om op die manier beroemd te worden.

Tot ziens op het park!

