



HET VERHAAL VAN
DE
VERBOUWING
EILAND VAN MAURIK



MAUD



SAMEN MAKEN WE HET PARK NOG LEUKER!

“Nou” zegt Barry, “ik weet wel iets wat dit park nog leuker kan maken! Mijn neefjes en nichtjes zijn de beste zwemmers en gravers die er zijn, ze noemen zichzelf de **Baggerbende**. Zij zouden ook naar hier kunnen komen om een gaaf zwembad te bouwen, dan kunnen wij ons concentreren op leuke spelletjes, feestjes, knutselpartijtjes en nog veel meer! We gaan ervoor zorgen dat alles wat maar leuk is, hier op het park te doen is!”

Samen maakten ze een lijst met activiteiten die er zeker te doen moesten zijn. Karaoke en knutselen, dat vond Maud fantastisch, Rik hield heel erg van sportactiviteiten zoals bowlen en minigolf en Barry was een enorme fan van videogames, dus er moest ook een arcade komen.

Ze dagdroomden wekenlang over alle leuke activiteiten welke er moesten komen op het park, niet wetende dat al deze dromen jaren later ook echt uit zouden komen!

RIK



HANDIGE BARRY!

Ben je nou ook zo benieuwd waar Barry woont en waar hij vaak te vinden is?

Barry woont namelijk in zijn knusse Beverhuis. Naast dit geweldige zelfgebouwde huis vind je zijn 'knutseltheater'. Dit theater heeft Barry gemaakt omdat hij een ware meester is in knutselen en repareren. Zijn knutseltheater is een schatkamer van gereedschap en knutselstukken en hij verwelkomt graag de kinderen om zijn creatieve wereld te laten zien en te ontdekken!

Maar Barry is niet alleen een speelkameraadje; hij is ook een behulpzame vriend. Als er iets kapot is op het vakantiepark, is Barry de eerste die zijn hand opsteekt om te helpen repareren. Met zijn handigheid en kennis van gereedschap kan hij bijna alles herstellen!

BARRY



OHNEE. HOOG WATER! WAT NU?

Het leven op het vakantiepark is omgeven door het water en de natuurlijke pracht, voor Barry het summum van geluk. Zelfs in de winter, wanneer de koude lucht het water bedekt met een laagje ijs en de sneeuw de omgeving bedekt met een laagje magie, vindt hij vreugde in het spelen en knutselen.

Soms, wanneer het waterpeil stijgt, moet Barry snel zijn spullen verzamelen en hoog opstapelen om te voorkomen dat zijn knutsel theater overstroomd en zijn spulletjes wegdrijven. Maar zelfs in het stijgende water ziet Barry mogelijkheden om te creëren!

Zo maakt hij van blikjes nieuwe stoelen en van het drijfhout worden nieuwe knutselsets gemaakt voor de kinderen. In zulke uitdagende momenten houdt hij zijn optimisme en vastberadenheid hoog.

BARRY



KOM LANGS BIJ HET KNUTSELTHEATER!

"Willen jullie een kijkje nemen in mijn Knutseltheater en leren hoe ik mijn spullen drooghoud voor het stijgende water in de Uiterwaarden?" riep Barry vrolijk uit tegen zijn vrienden. "Kom maar mee, dan laat ik jullie zien hoe magisch het hierbinnen is. Misschien kunnen we zelfs samen iets leuks knutselen!"

Met een stralende glimlach leidt Barry zijn vrienden dan door de kronkelende gangen van zijn knutsel theater, waar gereedschap glinsterde en knutselspullen en ook zijn huisraad nog kleurrijk uitgestald staat. Alleen al de binnenkomst in het knutsel theater zorgt voor opengevallen monden. Overal zie je zelfgemaakte uitvindingen van Barry. De kinderen kijken vol bewondering rond terwijl Barry vol enthousiasme vertelt over zijn avonturen op het eiland en zijn knutselprojecten. "Ik heb nog véééél meer ideeën!" roept Barry.

En zo ging het leven van Barry de Bever voort, gevuld met vriendschap, avontuur en creativiteit, te midden van de rustige pracht van de natuurlijke wereld waarin hij zich thuis voelt.

Wil jij ook kennismaken met handige Barry?
Kom maar langs en doe lekker mee!



ONTMOET BARRY, MAUD EN RIK OP HET PARK!

RIK

Hoi allemaal, ik ben Rik (11 jaar). Jaren geleden kwam ik Barry tegen op het water en sindsdien zijn we de beste vrienden.

Ik hou heel erg veel van sport en ben dan ook vaak te vinden op het sportveld en de pumptrack. Buiten dat ben ik echt een feestbeest dus ik hoop snel ook met jou een feestje te bouwen.

Friet en Pizza, dat eet ik het liefst en chocomel is mijn favoriete drankje. Ik ben erg creatief dus wie weet kom je een van mijn kunstwerken nog ergens tegen op het park.

Ik zie je snel ergens op het park!



BARRY

Hey daar! Ik ben dus Barry de Bever. Elke dag ben ik op het eiland van Maurik te vinden om daar voor veel plezier te zorgen, samen met mijn beste maatjes Maud en Rik.

Ik hou van bouwen en zwemmen, maar vooral hou ik van plezier maken met alle kinderen op het park. Er is eigenlijk niets wat ik niet leuk vind, maar het leukste om te doen vind ik het spelen van spelletjes! Videospellen maar ook bordspellen vind ik erg leuk.

Ik hoop jullie snel te zien op het park en vergeet niet de groeten te doen aan mijn neefjes en nichtjes van de Baggerbende in het zwembad!

Tot snel!



MAUD

Hallo, ik ben Maud (9 jaar), het zusje van Rik. Misschien wel een van de meest vrolijke meisjes op aarde.

Ik hou van dansen, knutselen, theater en zingen. Net als Rik hou ik ook van een feestje en dan met name feestjes met heel veel gezellige kinderen erbij.

Mijn lievelingseten zijn pannenkoeken en kipnuggets. Maar waar ik het meest van hou in de hele wereld is ijs!! Ik hoop jullie snel te zien op het park en vind het dan echt leuk om met jullie op de foto te gaan. Ik hoop namelijk om op die manier beroemd te worden.

Tot ziens op het park!

